

# Tolerante Reformatiestad

pagina 12

beeld Wikimedia



puntkomma  
woensdag

**2** Van der Duyn Schouten eindigt  
loopbaan met twee troepenaren.

**4** Getijdencentrale maakt slim  
gebruik van eb en vloed.

# Tolerante Reformatiestad

In het Beinaid Mekear beeld RD, Anton Dommehout

Het Limburgse Gennepe mag zich sinds kort de eerste Reformatiestad van Nederland noemen. Hier gingen rooms-katholieken en protestanten vreedzaam met elkaar om, dat was in andere steden tijdens de Reformatie wel anders."

Voor de oude pastorie op de Markt in Gennepe haalt een vrouw oude platen uit de plankenbakken. Vier, de pastorie protestante gemeente. In Gennepe de eerste Reformatiestad van Nederland? Dat wist ik niet. En wat houdt dat dan in? Ik denk dat ik wel weet wie erachter zit. Mieke Hoogkamp, de voorzitter van de kerkenraad van de protestantse gemeente. Zij doet er alles aan om Gennepe en de kerk hier op

te laten zien als de eerste Reformatiestad van Nederland. Mieke Hoogkamp, kerkmeester en kerkenraad, deden samen met het college van burgemeester en wethouders van Gennepe een aanvraag bij het project Reformatiesteden in Europa van de Gemeenschap der Evangelische Kerken in Europa (GEKE). Hoogkamp zal straks in de kerk het getuigenis afleggen over de Reformatie van Gennepe. Het project is een huis tegenover dit statige pand, nog wel wat vertellen over het monument dat zij met haar man bewoont. Ze laat de deuren open en wijzen elk moment van het jaar iets bleet. Zelf is ze rooms-katholiek, maar niet praktiserend. "Ik houd niet van dat strenge gedoe. Ik was eens op een begraving waar de

voorstelling tegen de kindertjes op de voorste rij zit. Vandaag ons en van blaasflijten te zien zijn."

Gennepe is de eerste Reformatiestad van Nederland. Wat houdt dat in?

Hoogkamp: "Er zijn in Europa al 36 van zulke steden in 8 landen. In de aanloop naar de Reformatie-tubetdenking van 2017 bereiden deze steden een toespraak voor. Wij hebben hier in Gennepe ook een uniek verhaal te vertellen, vandaar dat we ons bij deze steden wilden aansluiten.

Ten tijde van de Reformatie was Gennepe onderdeel van het hertogdom Kleef. Pas in 1815 kwam de stad in Nederlandse handen. In het hertogdom Kleef heerste gedurende 130 jaar de Rooms-Katholieke Kerk. Het was een eerste kind rooms-katholiek en zijn tweede kind protestant. Doppen.

Kleef was een toevluchtsoord voor protestanten uit Nederland, België, Frankrijk en zelfs Engeland. In om hun geloof vervolgd werden.

## "Als de predikant niet aanwezig was, doopte de pastoor de baby en andersom"

In 1566 stroomden 200.000 vluchtelingen over de grens naar de Nederlanden. Zij werden gestuurd en verhuisden zich met de lokale protestanten. In Gennepe ontstond zo de Hollandische Reformatie van Gennepe. Het werd erkend werd als protestantse gemeente. Toen Gennepe in 1815 bij Nederland kwam, was zij meteen de oudste protestantse gemeente van Nederland.

Protestanten en rooms-katholieken leefden hier vreedzaam naast elkaar. Hier werden geen kerken van rooms-katholieken afgepraakt. Dat was tijdens de Reformatie in



# Gennepe



De Markt in Gennepe, met links de kerk van de protestanten gemeente en rechts het stadhuis van vroeger de protestanten op zolder samenkwamen.

bezoeken wonen er enkelen in de partnerstad met over de grens. Hoogkamp: "We denken eraan om in deze omgeving wandel- en fietsroutes te ontwikkelen langs alle locaties die met de Reformatie te maken hebben. Het is niet alleen de kerken, maar ook de plaatsen met de rooms-katholieken in de Sint-Martinuskerk van Gennepe op de zolder van het Gennepe stadhuis, in de kapel van de eeuwenoud vesting Het Genneper Huys – nu een ruïne – en vele jaren in de Sint-Antoniuskapel in Ven-Zelderdade. Als de predikant niet aanwezig was, doopte de pastoor van GEKE te staan. We willen eigenlijk dan pas met het nieuwe naar buiten treden, maar de Protestantse Kerk in Nederland en jullie pakken dit direct op." Lachend: "Daar zijn we ook blij mee hoor."

>informatie-cities.eu  
>protestantgennepe.nl

De Markt in Gennepe, met links de kerk van de protestanten gemeente en rechts het stadhuis van vroeger de protestanten op zolder samenkwamen.

## Martinustoren

Bezoekers centrum Martinustoren Gennepe is dagelijks gratis toegankelijk en wordt dagelijks bezocht. De toren biedt niet alleen uitzicht over de wijde omgeving, maar in het bouwwerk wordt ook informatie gegeven over de vroegere kerk die hier gestaan heeft en over de geschiedenis van Gennepe

>martinustoren.nl

## Partnerschap Gennepe en Goch

Vier keer per jaar ontmoet de protestantse gemeente Gennepe de Evangelische Gemeente Goch. Tweemaal in Gennepe, tweemaal in het Duitse stadje met hervormer Johannes Huys, aangevoerd door de pastoren van de beide gemeenten. De laatste keer was op 23 september in Goch. Centraal staat dan de Tsjechische kerk die hier gestaan heeft en die hij ter dood werd gebracht.

de toenmalige Nederlanden wel anders."

Hoe kom je als stad aan zo'n tiel?

Hoogkamp: "Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het een verstedelijk gebied met een aantal kerken. Het moet een stad van Gennepe heeft ons bestuur toestemming gegeven om de titel aan te vragen. We hopen zo toeristen te trekken en Gennepe nog beter op de kaart te zetten. Er is hier ontzettend veel te zien. Neem deze kerk, maar neem ook de Martinustoren (zie kader, RM) het veld. Het is een overblijfsel van de Reformatie van Gennepe. Het is een overblijfsel van de Reformatie van Gennepe. Het is een overblijfsel van de Reformatie van Gennepe.

Ook het Duitse stadje Goch, iets verderop, doet mee in het programma, vertellen de twee. Goch heeft vanaf medio zestiende eeuw altijd nauwe betrekkingen onderhouden met Gennepe, en van de 300 gemeenten (van wie er 50 regelmatig zondagochtends de dienst



Van Leeuwen en Hoogkamp-Korstanje in de kerk.